

De weduwe van Jheronimus Bosch: overleden 6 februari 1523

Het was tot nu toe opvallend dat van zowel de beroemde schilder als van diens vrouw Aleid van de Meervenue alias Brant geen grafzerken, legaten noch testamenten gevonden konden worden. Ook boedelscheidingen zijn onbekend. Het leek wel of zij niets voor kerkelijke of sociale instellingen hadden nagelaten. Daarin is nu een kleine verandering ontdekt: Aleid van de Meervenue, wier voorouders en ook zij zelf zeer gegoed waren in Oirschot, heeft een schenking gedaan aan de kerk van Sint-Petrus te Oirschot. Daardoor kennen we nu tevens haar exacte datum van overlijden: Het jaar 1523 was al bekend, maar nu ook de datum, zoals vermeld staat in het jaargetijdenboek van de kerk van Oirschot op de feestdag van de heiligen Vedastus en Amandus... 6 februari: *Obitus Aleidis dicta de Aken qui legavit XV denarios in Achte* (Overlijden van Aleidis gezegd Van Aken, die 15 penningen naliet in Achte). Achte is een buurtschap van Oirschot. Het is zeer verklaarbaar haar naam in het obituarium te vinden, want de familie Van de Meervenue alias Brant was afkomstig uit Oirschot. Nu nog op zoek naar de overlijdensdatum van Jheronimus, die in dit jaargetijdenboek helaas niet voorkomt.¹ Het prachtige obituarium van Oirschot verdient een goede uitgave, maar de gemeente Oirschot had geen interesse om daaraan bij te dragen..

Dr. Lucas van Dijck

¹ BHIC, Archief kerk en kapittel van Oirschot, jaargetijdenboek, 6 februari.